

De wensboom rap challenge



Een nieuwe uitdaging voor
groep 7-8

“De Wensboom” gaat op zoek naar de allerbeste rap.





“Geen wens te dol voor Johnny de Mol”

Deze zin moet in de rap terug komen.

We starten het
thema met een
woordenwolk.





We hebben veel
mooie woorden en
zinnetjes gemaakt.

Daarna maakt
iedereen zijn
eigen rap.



We zingen elkaar de rap voor.
Er zijn originele teksten gemaakt.



We corrigeren samen de spelfouten.
De teksten moeten goed zijn.

Uit alle songteksten filteren we de
mooiste woorden- en zinnen.
Daar maken we 1 rap van.



Dat wordt puzzelen, maar...

...Twan en Jeltje blijken een kei te zijn in tekstschrijven.

Kijk zo'n mooie wensboom, that's the place to be
dus dan bouw je een hutje met hout en fantasie
Met een lekker stoeltje, in de boomhut, goed gesprek
en zeg nou zelf is dat geen goeie plek?

Mijntje en Floor

Om een wens te belichten, voor je opa of juf
voor vrienden in Oeganda, 't is gen Gruusbekse bluf
voor de meester, je ouders, het is wat ik meen
Ja, die wensboom is voor iedereen!

*Meneer Nico en meneer
Marc*

Twan zoekt naar mooie woorden en Jeltje zet de woorden ritmisch weg.

*Welkom in de wensboom
Welkom in de allerleukste boomhut van het land, mensen
Welkom in de wensboom.
We wensen voor een ander en dat is hoe het hoort
op deze dag in de wensboom
Welkom in de allerleukste boomhut van het land, mensen
Welkom in de wensboom*

*Refrein
Loes en Gaby*

Want: "Geen wens te dol, voor Johnny de Mol!"

Bij de tekst tekenen- en schilderen
we passende achtergronden.



Caroline, ons tekentalent, maakt samen
met haar mama de kunstwerken
voor de videoclip!





Het idee ontstaat om een stop-motion te maken voor in de clip.



De teksten en achtergronden zijn klaar.
De achtergronden scannen we in.
De volgende stap wordt de muziek!



De vaders van Jeltje en van Jens en Anne
maakten de melodie, passend bij de tekst.
Het klinkt gaaf!

Milan heeft thuis op zijn zolderkamer
een geluidsstudio.
Daar zingen we de rap in.



Meneer Marc werkt in het iXperium.
Daar nemen we de videoclip op.
Dat doen we voor een green-screen.



Zo maken we een echte clip.
De muziek monteren we onder
de beelden.





We komen erachter dat je voor
een paar minuten film
hard moet werken!





Meneer Nico en meneer Marc
doen net zo hard mee.
Talent? Beduidend minder!



De laatste stap.
De clip monteren en plaatsen
op YouTube.



De “Wensboom Rap Challenge”.
Gaan wij die winnen?
Geen idee, maar...

...we hebben in ieder geval
gewerkt aan een
super leuk project!



Door: Florence en Floor - leeuwen en dolfinen

De Wensboom Rap Challenge

Op de dag dat Johnny de Mol met zijn team de Adelbrecht verliet, kregen wij nog een brief van Talpa. In die brief stond de vraag of we mee wilden doen met “De Wensboom Rap Challenge”. De school met de beste rap wint een mooie prijs.

Dat wilden we wel natuurlijk!

Iedereen maakte een eigen woordweb die over De Wensboom ging. Daarna maakten we er mooie zinnen van en maakten we ieder voor zich een rap.

Toen hebben meneer Marc, Jeltje en Twan daar de beste en mooiste zinnen uitgehaald. Daar hebben zij weer 1 rap van gemaakt. Het was moeilijk, maar leuk.

We hadden eerst een refrein, maar die vonden we toch niet goed genoeg. Die hebben we later weer aangepast.

Bij een videoclip heb je achtergrondjes nodig. Tijdens de keuzecursus hebben we die gemaakt samen met de moeder van Caroline. Caroline kan dit heel goed!

Jeltje heeft een ritme bedacht en de vader van Jeltje heeft dat uitgewerkt. De vader van Anne en Jens heeft de muziek bij de tekst bedacht. Toen de muziek en de tekst klaar waren, gingen we naar het huis van Milan om daar de rap in te zingen. Hij heeft een eigen geluidsstudio op de zolder. Dat was erg leuk en heel gezellig. We kregen van de moeder van Milan te drinken en lekkere chipjes.

Op school hebben we acts bedacht voor het optreden van de videoclip. Het was best moeilijk om te bedenken maar toch is het gelukt. Daarna kwam het leukste onderdeel.

We mochten naar het iXperium! Daar stond een green-screen. Daar namen we de rap op. Als je niet aan de beurt was, mocht je met andere technologie spelen. Ze hadden daar ook een pot met iXperium zuurtjes. Die hebben we allemaal opgegeten!

Daarna hebben meneer Marc en zijn collega van het iXperium het filmpje gemonteerd. Zo hebben wij dus onze rap gemaakt. Nu staat de clip op YouTube.

We vonden het heel erg leuk om te doen!



Kunstwerk gemaakt door:
Caroline Clewits

